

בית חב"ד  
הגדול בעולם!

# אלפים כותבים

לרבי מלך המשׁיח  
מידיו יום ביומו



**אתר אחד של כתיבה לרבי, שתיים עשרה שפות, מאות החלטות טובות בכל יום, ואינספור יהודים שעוברים מהפך בחייהם... << אתר Agrot.com משתדרג ומאיר את חייהם של אלפי יהודים בהתקשרות לרבי שליט"א מלך המשיח << הרב אבי בן שמעון, מפעילי האתר חושף מקצת מאחורי הקלעים של בית חב"ד הגדול בעולם, שמאיר ומפיץ בשורת הגאולה לאלפים << הוא מספר על מכתב לרבי מלך המשיח שהוביל לחזרה בתשובה והקמת משפחה חסידית לתפארת, מעדכן על המהפך בקהל היעד שהתרחש בשנה וחצי האחרונות, וגם נותן טיפ: איך כל חסיד יכול לבנות בית חב"ד אישי עם מאות מקורבים, בלי לצאת מהבית?**

**מאת נחשון פרץ**



כל התחיל בהתעוררות קטנה להוסיף בצניעות. אסתר (שם בדוי) סטודנטית באוניברסיטת בר-אילן בתל אביב, החליטה לרענן מעט את ארון הבגדים, עם בגדים צנועים יותר - לפי מושגיה באותם ימים... אבל במסדרונות האוניברסיטה זה לא עבר בקלות. העלבונות והעקיצות שספגה, לצד אמירות על "הדוסית" שמתובבת כאן - חלפו ליד אוזניה, פגעו בה ולא הותירו אותה אדישה. אסתר חיפשה 'מענה', מישהו שיבין ויודיק אותה כיצד עליה לנהוג ולהגיב.

חיפוש אקראי ברחבי האינטרנט הביא את אסתר לאתר IGROT.COM שם כתבה לרבי מלך המשיח, על כך שלועגים לה על ההוספה בצניעות, וביקשה ברכה וסיוע. התשובה שקיבלה מהרבי הייתה ארוכה ומפורטת, שלב אחר שלב, כיצד היא צריכה להתבונן ולחשוב אודות הרצונות והשאיפות שלה, ולהפסיק להתפעל מהאנשים שסביבה. היא הרגישה שהרבי מבין אותה ומדריך אותה בדיוק בדרך שלה, ואז היא קיבלה את ההחלטה הקשה - לעשות את מה שהרבי אומר. אחרי כמה חודשים היא כבר מצאה את עצמה במדרשה ברמת אביב...

בתחילה היא לא למדה במדרשה, רק גרה שם ועדיין למדה ב'בר אילן', אבל החיים שלה כבר נהיו מושתתים על תשובות של הרבי מלך המשיח באגרות הקודש, ומשם זה הלך והתגלגל... אחרי כמה חודשים הרבי כתב לה מכתב, על כך שאין לפחד מללמוד בישיבה, והיא נכנסה ללימודים סדירים במדרשה. חלפו כמה חודשים, ולפתע היא מקבלת תשובות מהרבי לחפש שידוך; כאן נכנסו צוות הישיבה ברמת אביב לתמונה, ואסתר נפגשה עם בחור בעל תשובה שכבר למד שלוש שנים בישיבה ברמת אביב, וביחד החליטו להקים בית נאמן בישראל - בית חב"ד!

כיום הם גרים באחת הערים המרכזיות בדרום הארץ, בית חסידי לתפארת עם כמה ילדים מתוקים, ופועלים במלוא המרץ בשליחות הרבי מלך המשיח, בהפצת יהדות ובשורת הגאולה בכל האזור.

**הסיפור המדהים הזה ששמעתי מהרב אבי בן שמעון, הוא רק אחד מתוך מאות סיפורים המתגלגלים בבית חב"ד הגדול בעולם - אתר IGROT.COM. הכל על אותו הרצף - יהודי שנחשף למושג "כתיבה לרבי מלך המשיח" דרך אתר האינטרנט, ומאז הכל היסטוריה...**

**באותו זמן ישבתי בהתוועדות, ופתאום הייתה לי התעוררות, ואמרתי לעצמי: הרבי מלך המשיח שליט"א נתן לי כל-כך הרבה... האם זה הגיוני שיש בן-אדם שכרגע רוצה להתקשר לרבי ולקבל תשובה, ואני אומר - לא!?**

## כמו אבא שמלווה בכל צעד

**הרב אבי בן שמעון מנהל ארגון "טוהר - מקוה מים חיים" העוסק בימים אלו בבניית מקוואות ברחבי העולם, ומהפעילים הבולטים בבית חב"ד עתלית, מוצא זמן להרים את הכפפה גם בשטח זה, ופועל לשדרוג ופיתוח האתר. הרב בן שמעון תוכל לתת לנו קצת רקע - כיצד פועל האתר ומאיפה הכל התחיל?**

לפני שאתייחס לשאלתך, הייתי רוצה לסיים את הסיפור. זה עדיין לא נגמר... ערב החתונה בשעה טובה, התקשר אלי החתן ואמר לי: שמעתי מהכלה את כל הסיפור המדהים שלה עם האגרות קודש, וחסר רק דבר אחד כדי להשלים את הפאזל: לכלה יש חלום, לקבל דולר של הרבי - לא מעניין אותה כלום, היא לא רוצה מתנות, היא לא רוצה שום דבר, היא רוצה רק דולר של הרבי. מבחינתה זה ייתן לה את ההרגשה שהרבי איתה בחתונה. מה אני עושה? איך משיגים דולר של הרבי? באותו זמן הייתי בדרך לעצרת גאולה ומשיח של ג' תמוז ב-בת ים, הייתי צריך להנחות שם את הארוע, ופתאום הוא מנחית לי את הבקשה הזו... ומחר החתונה. אין מרווח זמן...

החלטתי מצדי לעשות השתדלות, שלחתי בכמה קבוצות 'וואטסאפ', את הסיפור בקצרה של אותה כלה, ושאלתי מי יכול לעזור בעניין; לא עבר הרבה זמן והצלם אלי יונה התקשר אלי ואמר: שמעתי את הסיפור, אני רוצה לבוא לחתונה, לתת להם ביד דולר עם תמונה של הרבי!

בדרך חזור מהעצרת, הנהג שלקח אותי אמר לי: שמעתי את הסיפור שסיפרת,

לאבא שלי יש הרבה דולרים שהוא קיבל מהרבי מלך המשיח, והוא הוריש לי אותם - אני רוצה לתת להם דולר. אמרתי לעצמי, הכלה קיבלה כבר, עכשיו נסדר הפתעה לחתן... למעשה, ברוך השם שניהם קיבלו את הדולרים לחתונה, וההרגשה הייתה שהרבי ממש מלווה אותם כמו אבא בכל צעד ושעל.

**בחזרה לשאלה שלך:** האתר 'אגרות קודש', הוקם לפני למעלה מעשרים שנה על ידי הרב שלום לוגוב. כיום ניתן להשתמש באתר ב- 12 שפות; והמטרה הפשוטה היא, שמכל מקום בעולם כל אחד שרוצה לשאול או לבקש מהרבי מלך המשיח ברכה, מחפש הדרכה, הכוונה, זה המקום שבו יהודי יכול להתקשר לרבי מלך המשיח, לחיות עם הרבי ופשוט לקבל תשובה מהרבי. כותבים את המכתב באתר עצמו, ומערכת האתר מציגה צמד-עמודים אקראי מתוך סדרת ה'אגרות קודש'. ממש כמו במציאות, רק שכאן הכל נעשה באופן דיגיטלי.

פעמים רבות אנשים מתקשים להבין את התשובה של הרבי מצד הסגנון והמושגים התורניים, ולכן יש אפשרות באתר להתקשר ולקבל מענה אנושי, שיסביר את התשובה. יש רשימה של בערך 50 אברכים, שמעניקים סיוע בהבנת התשובה באגרות קודש.

לפני כמה שנים ביקשו ממני להיכנס לרשימה ולתת מענה לאנשים שמבקשים עזרה בהבנת התשובה של הרבי מלך המשיח. הסכמתי, והתחלתי לקבל טלפונים ולעזור כפי יכולתי. עבר זמן, וה'עסק' קצת התחיל להעיק - כל היום לקבל טלפונים, ועם כל אחד אתה צריך להתבונן ולהתרכז איתו, ובאמת היה לי קצת קשה.

באותו זמן ישבתי בהתוועדות, ופתאום הייתה לי התעוררות, ואמרתי לעצמי: הרבי מלך המשיח שליט"א נתן לי כל-כך הרבה... האם זה הגיוני שיש בן-אדם שכרגע רוצה להתקשר לרבי ולקבל תשובה, ואני אומר - לא!?

קיבלתי על עצמי החלטה, שלעולם לא אדחה מישהו שמבקש עצה ועזרה בעניינים האלו. כיום יש לי בטלפון מאות (!) אנשי קשר, שכל הקשר איתם התחיל דרך אתר ה'אגרות קודש'.

## משפיע על חיים שלמים!

**הרב בן שמעון מתחיל לעבור על האנשי קשר בטלפון, וכל שם מזכיר לו סיפור... מאות יהודים ויהודיות מקושרים לרבי מלך המשיח, שהתחילו את דרכם**



באתר. בכדי לספר את כל הסיפורים, נדרש עיתון שלם, אבל פטור בלא כלום אי אפשר...

**תוכל לשותף אותנו בכמה ניצוצי סיפורים מהזמן האחרון?**

חשוב לי להדגיש: מלבד הסיפורים הרבים על ניסים ונפלאות ותשובות מדויקות - מה שתופס אותי במיוחד, זה סיפורם של אנשים שחוללו מהפך בחייהם בעקבות הכתיבה לרבי באגרות קודש. לאחרונה התקשרה אלי אשה, שביקשה עזרה בפענוח המענה שקיבלה מהרבי דרך האתר. הסתכלתי במכתב, ואמרתי לה שהרבי מלך המשיח כותב, שהיא צריכה לקבל על עצמה החלטה טובה, בכדי לעשות כלי לקבלת הברכה.

"אני לא יודעת איזה החלטה טובה לקבל - אמרה לי האשה - 'הדלקת נרות' קיבלתי בפעם הראשונה שכתבתי לרבי, חת"ת בפעם השנייה, שבת בפעם השלישית, מה אפשר עוד לקבל?"!... התרגשתי לשמוע את הדברים, שנאמרו בכזו פשטות, כיצד הכתיבה לרבי פשוט משנה את כל ההנהגה והחיים - זה לא יאומן, הרבי בעצמו תופס את היהודי ומגביה אותו למקומות שאנחנו לא חולמים...

סיפור מעניין שקרה לאחרונה, לפני שנתיים: ישראלית שמתגוררת כיום בלוס-אנג'לס, עזבה את הארץ לבדה עם שני ילדים, והייתה בטוחה שהיא תוכל להצליח בעסקים, ולעמוד על גג העולם... לפועל הכל הסתבך, והיא הגיעה למצב נורא של חוסר-כל, פשוט בלי כלום: בלי כסף, בלי עזרה, בלי תמיכה.

מתוך ייאוש מוחלט, היא חיפשה מה לעשות, ואיכשהו הגיעה לאתר וכתבה לרבי מלך המשיח דרך האגרות קודש. היא לא הבינה את התשובה, והגיעה אלי דרך האתר. אדלג ברשותך על כל הפרטים, ורק אומר שכיום היא נשואה, ויש לה ילדים ברוך ה', יש לה "ביזנס" מאד מצליח בלוס אנג'לס, ואין צעד הכי קטן שהיא עושה, בלי לכתוב לרבי!

ושבו, הכל התחיל מכניסה סתמית לאתר. הנה משפט שהיא כתבה לי לא מזמן: "**באמת חשוב שתדע, שתלמד מזה כמה מעשה קטן משפיע על חיים שלמים של משהו אחר**", והיא ממשיכה וכותבת: "אני לא ידעתי, לא האמנתי בעצמי, בחיים בכלל או באלוקים בכלל בימים ההם, אבל ההבנה והיחס הטוב גרמו לי להתחבר לחב"ד; קניתי את הספרים "שאלות ותשובות" (כלומר ה'אגרות קודש') ועוד הרבה, התחברתי לרבי ומאז הכל היסטוריה".

## מה לבחור צעיר ול'עירוב'?

**כמה כניסות יש לאתר ביום ממוצע?**  
בכל יום יש מאות כניסות לאתר. בימים שעולה המודעות של הציבור לרבי מלך המשיח, כמו למשל - ג' תמוז, יש אלפי כניסות ללא גוזמא. היו שעות באתר שבהן 6,000 איש נכנסו מכל העולם בבת אחת! לפני כשנתיים התפרסמה בטלוויזיה הישראלית כתבה עם אשת עסקים חב"דית שלא עושה אף עסקה מבלי לקבל את ברכת הרבי. באותו יום האתר פשוט הוצף באלפי כניסות, כל מי שנמצא ברשימה הטלפונית של האתר, קיבל מאות שיחות טלפון, של יהודים שרצו לכתוב ולהתקשר לרבי.

שינו מאוד משמעותי מתרחש בשנה-שנתיים האחרונות. אם לפני כן, קהל היעד שנכנס לאתר, היו אנשים שמחפשים את עצמם: בחורים צעירים, נשים מבוגרות, 'טיפוסים' שמחפשים מודעות ורוחניות וכד'; פתאום זה התהפך, אנשים בעלי עסקים, מנהלי מפעלים נכנסים יום יום לאתר, וכותבים לרבי מלך המשיח אודות שאלות גורליות: האם לקנות את הרשת הזו? האם לפתוח משרד מסוג אחר? שאלות ברמות של הנהגה והדרכה של חיים שלמים.

מתקשרת אלי אישה אחת, מנהלת חנות ענקית ב'ראשון לציון', ומשתפת אותי בהתלבטות שיש לה - האם לעבור עסק, אחרי 30 שנה. יש לה שיקולים לכאן ולכאן, והיא מבינה שרק הרבי יכול לעזור לה! זה פשוט מדהים לראות איך הרבי מלך

**הכלי המופלא הזה של ה'אגרות קודש', הוא הכלי החזק ביותר בהפצת בשורת הגאולה! רואים במוחש שיהודים שקיבלו תשובות מהרבי, ראו ברכות בעניינים האישיים שלהם, הם כלים לקבל את בשורת הגאולה ברמה הכי פשטנית - זה פשוט ברור להם שאם הרבי אמר, זה הולך לקרות, ואין להם ספק שהרבי מלך המשיח, ומנהל את כל העולם לקראת הגאולה.**

מדובר כאן על אנשים שהחליטו, שהרבי מלך המשיח מנווט להם את החיים, ברמה כזו שמזכירה את המכתב הידוע של הרבי - "הרוצה ללכת לבטח דרכו... לא ירים את ידו מבלי לשאול את פי הרבי".

יש סיפור עם סוף קצת 'עצוב', אבל מחדד מאד את הנקודה הזו, שיהודי קולט שהרבי מנהל את העולם: בתחילת תקופת הקרונה, הייתה יהודייה מהרצליה, שקיבלה מהרבי מלך המשיח ברכה להתחתן, וברוך ה' החליטו וקבעו תאריך לחתונה. כאשר הגיע התאריך של החתונה, לא הייתה אפשרות על-פי חוק לקיים חתונות, אין אולמות, אין התכנסויות; היות שהיה מדובר במשפחה מאוד מכובדת מהעדה הבוכרית, לא היה שייך לומר להם 'תתחתנו בבית', זה לא עובד...

הם דחו את החתונה פעם ופעמיים, ואז היא החליטה לכתוב לרבי, ובהתאם למענה הרבי - להחליט על תאריך החתונה. היא כתבה דרך האתר, ובשלוש אגרות שונות, היא קיבלה מענה אודות התאריך "ג"ב תמוז חג הגאולה"; הסברתי לה מה זה "ג"ב תמוז, מה חג הגאולה והבנתי ממנה שהיא מקבלת את המסר.

אחרי חודש היא כותבת לי: "אני ממש מצטערת, אבל אני לא יכולה להתחתן ב"ג"ב תמוז, לא מסתדר בשום אולם" וכו'. למעשה הם קבעו את החתונה לשבועיים אחרי "ג"ב תמוז; מה שקרה שמצב הקורונה בארץ התדרדר, ובבת אחת שינו את החוק, כך שהיום האחרון בו היה ניתן לקיים חתונות עם קהל גדול יותר, היה "ג"ב תמוז...

אחרי זה היא התקשרה אלי, וסיפרה עד כמה היא מתחרטת שהיא לא הקשיבה לרבי... כמוכן שזה רק חזק את הקשר שלה לרבי מלך המשיח ולכל העניינים. שוב רואים, עד כמה הכוח הזה שיהודי רואה מול העיניים כיצד הרבי מנהל את העולם, משפיע עליו בחיים האישיים.

## כל אחד יכול לפתוח בית חב"ד אישי!

**מה השאיפות שלך, לאיפה רוצים לקדם את האתר? מה עדיין חסר?**

האתר עובר לאחרונה שינוי גדול, ובקרוב האתר ייצא בגרסה החדשה, כשהרעיון הבסיסי נשמר כמוכן. אנחנו בצוות האתר מרגישים, שהקושי הגדול ביותר שלנו, הוא לתת הכוונה והדרכה לאלו שכבר נכנסים לאתר וכותבים, ולא תמיד יודעים כיצד להתקדם הלאה. אתן לך דוגמא: יהודי כותב לרבי מלך המשיח, ומקבל הוראה ללמוד חת"ת, מאיפה הוא ידע מה זה ואיך עושים את זה. רק שתבין את הפרופורציות, יש לי אישית 150 איש שחברים בקבוצה של לימוד חת"ת בזכות האתר!



יהודים מכל החוגים כותבים לרבי מלך המשיח

את הדברים של הרבי מלך המשיח, בין אם אנחנו מבינים אם זה קשור או לא. הרבי יסדר כבר בעצמו את הכל, על הצד הטוב ביותר.

## הכלי החזק ביותר בהפצת בשורת הגאולה!

**כיום, כאשר השליחות היחידה המוטלת עלינו היא - "קבלת פני משיח בפועל ממש", איך אתה רואה את התפקיד של האתר בשליחות היחידה - בפרסום בשורת הגאולה, בחיזוק האמונה ברבי מלך המשיח?**

הכלי המופלא הזה של ה'אגרות קודש', הוא הכלי החזק ביותר בהפצת בשורת הגאולה! רואים במוחש שיהודים שקיבלו תשובות מהרבי, ראו ברכות בעניינים האישיים שלהם, הם כלים לקבל את בשורת הגאולה ברמה הכי פשטנית - זה פשוט ברור להם שאם הרבי אמר, זה הולך לקרות, ואין להם ספק שהרבי מלך המשיח, ומנהל את כל העולם לקראת הגאולה.

כאשר יהודי מכניס את המכתב לאגרות קודש, ומכריז "יחי אדוננו", ומבארים לו את המשמעות של ההכרזה, זה חודר בו באופן הכי פנימי. אומר לך את האמת, **מעולם** לא קרה לי, שהייתי צריך להתווכח עם יהודי על הנקודה הזו של משיח; עצם הכתיבה לרבי, וקבלת התשובות באמצעות האגרות קודש, מראה ליהודי מול העיניים שמדובר פה על משהו אמיתי ואלוקי, שצריך להתייחס אליו ברצינות.

המשיח הולך ו"כובש" בעצמו יהודי אחרי יהודי, ומכין את העולם לגאולה.

כמוכן, שיש סיפורים עם הקשרים נדירים שאי-אפשר בכלל לדמיין אותם... בן-אדם שאל שאלה, ופתאום הוא מצא את התשובה באופן מפתיע שגם אתה לא מצליח להבין את זה. לא תמיד רואים את זה במקום, לפעמים רק אחרי כמה ימים או חודשים פתאום הבן-אדם חוזר אליך, ומספר לך שהוא הבין למה הרבי מלך המשיח התכוון.

אנקדוטה מופלאה שקרתה לי לאחרונה: בחור אחד כתב לרבי מלך המשיח, וביקש ברכה להתקדמות בלימודים. במכתב התשובה שקיבל, הרבי כתב: שמחתי לשמוע שענין העירוב במושב בו הוא גר - מסתדר, ואין לך ענין גדול משמירת שבת וכו'; מדובר על בחור שאינו שומר תורה ומצוות, ולא הצלחתי להבין - מה הקשר עירוב? איך אני מסביר לו בכלל מה זה ומי זה עירוב...

תוך כדי המחשבות שלי איך להסביר את הרבי... אומר לי הבחור: אני רואה שיש כאן משהו על "עירוב". יש לי משהו לספר לך על זה. והוא מספר שלאחרונה הוא התחיל קצת 'להתחזק', ובשבת האחרונה הוא הגיע לבית הכנסת במושב שלו, והרב אמר לו שיהיה לא לטלטל, כי אין כאן עירוב; היות שזו הפעם הראשונה שהוא שמע את המושג הזה, הוא התעניין אצל הרב על מה מדובר, והוא מסיים ואומר לי: יצאתי מבית הכנסת עם החלטה, שאני חייב לפעול שיהיה עירוב במושב! עלינו מוטל להיות ה"צינור" להעביר

היא הגיעה להתייעץ עם הרב דורון אורן על התשובה שקיבלה, והרב אורן אמר לה שהיות שהכתיבה באתר, היא לא הדרך הרגילה לכתוב לרבי - צריך לעשות הכנות, ליטול ידיים וכו' - שתגיע לבית חב"ד ותכתוב כמו שצריך. היא אכן הגיעה במיוחד לבית חב"ד ועשתה את כל ההכנות, כאשר היא פותחת את ספר האגרות קודש, נפתח לה... אותו עמוד בדיק שנתפתח באתר! הסיפור הזה מדגיש ומראה לנו באצבע - הרבי מלך המשיח חי וקיים, מכין את העולם כולו וכל יהודי באופן אישי לגאולה, אם זה דרך האתר, או בכל אופן אחר; עלינו מוטל רק להתבטל ולהיות ה"צינור" שדרכו הרבי מלך המשיח שליט"א, יתגלה בכל העולם!

**אברך שרוצה להיכנס לרשימת המשיבים באתר - ניתן להשאיר פרטים והודעה בוואטסאפ - 0557298965.**

כמובן שיש את הצד הטכני של האתר שעל זה עובדים עכשיו - 'באנרים' בתוך האתר שיפנו כל אחד לתוכן הנצרך; אבל אין מנוס מהגדלה ניכרת של המשיבים. לאתר דרושים עוד עשרות אברכים, שייתנו מענה טלפוני כל אחד בזמן הנוח לו, ובשפה שהוא יכול, אלפי היהודים שכותבים לרבי מלך המשיח.

כמו שסיפרתי קודם, רואים בחוש שאגרות קודש זה כמו נכס שעובד אוטומט - יש אחד שהשליחות שלו היא לבנות בית חב"ד ולהשקיע כספים ומאמץ, לעשות התוועדויות, למצוא אנשים ואחרי שהם מגיעים - צריך להתחיל לדבר איתם על הרבי וכו'. זכינו ויש לנו את האתר 'אגרות קודש', שמאפשר לכל אחד להיות שליח עם מאות מקורבים כפשוטו, בלי כל המאמץ והאחריות הזו; פשוט להיכנס לרשימת המשיבים, ולהתחיל לקבל טלפונים מיהודים שרוצים כבר להתקשר לרבי מלך המשיח. יש לכל אחד הזדמנות לפתוח בית חב"ד אישי משלו, שליחות אמיתית עם מאות ואלפי יהודים שצמאים לקבל: רבי, משיח, גאולה.

חשוב לזכור שזה לא צחוק, לא עונים סתם, צריך לקחת ברצינות את הבן אדם: להבין מה עובר עליו, להיות מונח במקום שלו, לראות מה הרבי כתב לו, לחפש בכל שורה גם אם זה לא נראה לנו מובן. לשתף אותו בכל מה שהרבי כותב בכתב; כי לפעמים יש דברים שאנחנו חושבים שזה לא נוגע לעניין, ופתאום הבן אדם שומע משפט שנותן לו תשובה מדויקת למה שהוא חיפש.

אין מה לחשוש לקחת אחריות, כי בשאלות גורליות של ניתוחים וכו', אפשר להפנות לרבנים מוסמכים יותר שהאתר עומד איתם בקשר תמידי. החוסר הוא בכל השאלות הפשוטות יותר, לעזור בפענוח האגרת-התשובה, ולדחוף את היהודי לקבל החלטה טובה כמו שהרבי רוצה; יש גם חוסר בשפות נוספות, במיוחד בשפה הצרפתית שיש ב"ה 'מבול' של כניסות לאתר מדוברי השפה.

## הרבי חי וקיים - עלינו מוטל להיות ה'צינור'

**לסיום, הרב בן שמעון, מה המסר לכל חסיד שקורא את הכתבה, שעדיין לא מפעיל אתר שלם של כתיבה לרבי מלך המשיח?**

אסיים בסיפור מדהים שקרה בבית חב"ד של הרב דורון אורן במרכז משיח - ירושלים: אשה שיש לבתה קשיים חברתיים, ולא מצליחה להשתלב בבית הספר, כתבה לרבי מלך המשיח וביקשה ברכה דרך האתר. הרבי ענה לה במכתב: צריך לפתוח בית חב"ד, ולעשות פעילות בהפצת המעיינות חוצה... לכאורה, נראה עניין שלא שייך אליה כלל.

**חנוכה לילדי ישראל**

כור לחנוכה - י"ט כסלו	ציורים על סיפור המאסר והגאולה	חברת צביעה המאסר של י"ט כסלו	מלכודת לחדוש כסלו פלקס לחדוש סבתא
ערכת 10 ציורים חמנות חנוכה	משחק דומינו עם ציורי חנוכה	מטריצה התאמת צלליות חנוכה	חברת חנוכה לילדים
משחק התאמת מספר לחנוכה	חברת צביעה לחנוכה	מדבקות 12 סוגים	1000 ברכות נרות חנוכה
קופת צדקה בצורת סכיבון	חנוכה עשוח/מסכות חנוכה	משחק הזכרון ל"ט כסלו	חברת ללכסול סבתא לצביעה

**להזמנות: 077-5123-770 | WWW.MAMESH.ORG**

**צאו למצבעים והביאו את ברכת הרבי מלך המשיח שליט"א לביתכם**  
 להזבלת קטלוג שימרו את המספר 054-2248-770 ושילוחו וואצאפ עם הודעה ששלכם  
**יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד**

**KETER CAR SERVICE**

**נתר הסעות**

**718-644-4444**

נסיעות וטוילים בכל אזור ניו יורק והסביבה - נסיעות לואשינגטון וקנדה מחירים הכי זולים שיש - רכבים עד 15 מקומות

טלפון ישראלי 08-372-0804 שלוחה 1 | a718644444@gmail.com

קבוצת החלף ה-  
**\$8**  
 לאדמו  
 JFK - LGA